

THEMADIENST JOHANNES DE HEER

28 april WILP



Voorganger: ds. Henriëtte de Graaf

Organist: Reinder Torenbeek

Lectoren: Wim Bonhof, Joke Riefel

Welkom en mededelingen
Stilte
Aansteken tafelkaarsen

'Nader mijn God bij U' / Id. 456 : 1 JH

Nader mijn God, bij U,
zij steeds mij beê;
zij 't levenspad soms ruw,
gaat Gij maar meê,
dan kent mijn ziele rust;
mij van Uw trouw bewust,
wacht ik aan blijder kust,
Uw sabbatsvree.

Bemoediging en groet

Gedicht van toenadering

ER RUIST LANGS DE WOLKEN

Niet in 't geweldige geluid
van stormwind die de rotsen breekt
is het uw stem die tot ons spreekt.
De stormen trekken voor u uit.

En ook wanneer de diepte trilt
en de aarde siddert als een riet,
is het in deze beving niet
dat Gij U openbaren wilt.

Niet in het al-verblindend licht
van vuur, niet in een vlamengloed
is het dat Gij wilt zijn ontmoet
en vinden wij uw aangezicht.

Maar als de koelte om ons staat
en een zacht suizen ons vervult,
weten wij dat Gij komen zult
en wij omwinden het gelaat.
(Muus Jacobse 1909-1972)

'Er ruist langs de wolken'/ Id. 33 JH

Er ruist langs de wolken een lief'lijke Naam,
die hemel en aarde verenigt tezaam.
Geen naam is er zoeter en beter voor 't hart,
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.
Kent gij, kent gij, die Naam nog niet?
Die Naam draagt mijn Heiland,
mijn lust en mijn lied.

Die Naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard
want Hij kwam om zalig te maken op aard;
zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf,
genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf.
Kent gij, kent gij die Jezus niet,
die, om ons te redden de hemel verliet?

Eens buigt zich ook alles voor Jezus in 't stof
en d' engelen zingen voortdurend Zijn lof.
O mochten w'om Jezus verheerlijkt eens staan,
dan hieven wij juichend de jubeltoon aan:
Jezus, Jezus, Uw naam zij d'eer,
want Gij zij der mensen en engelen Heer!

Schriftlezing: 1 Koningen 19 : 8-13a

Gods stem verstaan

- liederen aan het begin van het leven
- liederen midden in het leven
- liederen aan het eind van het leven

'Vreugde, vreugde, louter vreugd' / Id. 287 JH

Vreugde, vreugde, louter vreugde
is bij U van eeuwigheid,
Schepper die 't heelal verheugde,
Bron van eeuw'ge vreugde zijt.
Gij, die woont in licht en luister,
drijft de schaduwen uiteen.
Hij, die zoekend doolt in 't duister,
vindt het licht bij U alleen.

Duizend lichten, duizend kleuren
zijn de weerglans van uw pracht;
daarmee wilt gij mensen beuren
uit hun zorgen, uit hun nacht.
Op een zee van licht en zangen
voert Gij ons tot U omhoog.
Gij, Heer, zijt ons hoogst verlangen;
doof niet voor uw licht ons oog.

Open nu ook onze ogen
voor het ware vreugdelicht,
opdat wij uw naam verhogen,
juichend voor uw aangezicht.
Want in Christus komt Gij nader
hem, die onder zonden zucht.
Ieder wilt Gij zijn een Vader,
die in Jezus tot u vlucht.

‘Heer wees mijn gids’/ Id. 569 JH

Heer, wees mijn gids op heel mijn levenspad.
wees Gij mijn gids.
Wijs mij de weg naar Sions gouden stad,
wees Gij mijn gids.
Blijf dicht mij bij,
ga stap voor stap mij voor,
dan ben’k gerust en veilig volg ‘k Uw spoor.

Nu aan Zijn hand, dwaal ‘k nimmer van de weg,
Hij is mijn gids.
’t Zij door moeras of ook langs struik en heg,
leidt mij, mijn gids.
Licht, vriend’lijk licht stroomt van Zijn aangezicht,
‘k houd daarin steeds mijn oog op Hem gericht.

'Veilig in Jezus' armen' / Id. 523 JH

Veilig in Jezus' armen, veilig aan Jezus' hart;
Dáár in Zijn teer erbarmen,
dáár rust mijn ziel van smart.
Hoor! 't Is het lied der engelen,
zingend van liefd' en vreê,
ruisend uit 's hemels zalen,
over de glazen zee.

Refrein

*Veilig in Jezus armen, veilig aan Jezus' hart;
dáár, in zijn teer erbarmen,
dáár rust mijn ziel van smart.*

Veilig in Jezus' armen, vrij bij mijn Heer en Borg,
vrij van 't gewoel der wereld,
vrij van verdriet en zorg;
vrij van de vrees en twijfel,
vrij van der zondenmacht;
nog slechts een weinig lijden,
nog slechts een korte nacht.

Refrein

Jezus, mijn dierb're toevlucht,
Jezus, Gij stierf voor mij!

Dat op die Rots der eeuwen,
eeuwig mijn hope zij!
Heer, laat mij lijdzaam wachten,
toddat het duister vliedt,
en 't oog aan gindse kusten,
Uw heillicht gloren ziet.

Refrein

Gebed

'Als op levenszee de stormwind'/ Id. 256 JH

Als op 's levenszee de stormwind om u loeit,
als ge tevergeefs uw arme hart vermoeit.
Tel uw zegeningen, tel ze één voor één,
en ge zegt verwonderd: Hij liet nooit alleen.

Refrein

*Tel uw zegeningen, tel ze één voor één,
tel ze, tel ze alle en vergeet er geen.
Tel ze tel ze alle, noem ze één voor één,
en ge ziet Gods liefde dan door alles heen.*

Drukken 's levens zorgen u soms zwaar terneer,
schijnt het kruis te zwaar u,
zegt het aan de Heer.

Tel uw zegeningen, wil op Jezus zien,
dan zal 't harte zingen en de zorgen vliên.

Refrein

Zo in alle moeiten, zorgen zonder tal,
wees toch nooit ontmoedigd, God is overal.
Tel uw zegeningen, engelen luisteren toe,
troost en hulp schenkt Hij u,
volg dan blij te moe.

Refrein

'Scheepje onder Jezus' hoede' / Id 213 JH

't Scheepje onder Jezus' hoede.
Met de kruisvlag hoog in top.
Neemt als arke der verlossing,
allen, die in nood zijn op.

Refrein

*Al staat de zee ook hol en hoog,
en zweept de storm ons voort,
wij hebben 's Vaders Zoon aan boord,
en 't veilig strand voor oog.*

Zonne, bied dat scheepj' uw glanzen,
koeltjes, stuwt het zacht vooruit;

golven, steunt gebed en psalmzang
met uw zilv'ren maatgeluid.

Refrein

*Al staat de zee ook hol en hoog,
en zweept de storm ons voort,
wij hebben 's Vaders Zoon aan boord,
en 't veilig strand voor oog.*

Arme zondaar, zie de kruisvlag
wapperend langs de oceaan;
weet! De Heer is in het scheepje
kom! Neem uw verlossing aan.

Refrein

*Dies rijst een lied tot God omhoog,
ruist vol een dankakkoord
wij hebben 's Vaders Zoon aan boord,
en 't veilig strand voor oog!*



EEN LIEF'LIJKE NAAM

Wie was Johannes de Heer?

- Levensloop

'Ik wil zingen van mijn Heiland' / Id. 657

Ik wil zingen van mijn Heiland,
van Zijn liefde, wonder groot,
Die zichzelf gaf aan't kruishout,
en mij redde van de dood.

Refrein

*Zing, o zing van mijn Verlosser,
met zijn bloed kocht Hij ook mij.
Aan het kruis schonk Hij genade,
droeg mijn schuld en ik was vrij.*

'k Wil het wonder gaan verhalen,
hoe Hij op Zich nam mijn straf,
hoe in liefde en genade,
Hij 't rantsoen gewillig gaf.

Refrein

Ik wil zingen van mijn Heiland,
hoe Hij smarten leed en pijn,

om mij 't leven weer te geven,
eeuwig eens bij Hem te zijn.

Refrein

Het gedichtengoed van Johannes de Heer

'Welk een vriend is onze Jezus' / Id. 150

Welk een vriend is onze Jezus,
die in onze plaats wil staan!
Welk een voorrecht, dat ik door Hem,
altijd vrij tot God mag gaan.
Dikwijls derven wij veel vrede,
dikwijls drukt ons zonde neer,
juist omdat wij 't al niet brengen,
in 't gebed tot onze Heer.

Zijn wij zwak, belast, beladen
en ter neêr gedrukt door zorg,
dierb're Heiland! Onze Toevlucht!
Gij zijt onze Hulp en Borg.
Als soms vrienden ons verlaten,
gaan wij biddend tot de Heer;
in zijn armen zijn wij veilig,
Hij verlaat ons nimmermeer.

'Ik wandel in het licht met Jezus' / Id. 13

Ik wandel in het licht met Jezus,
het donk're dal ligt achter mij.
En 'k weet mij in Zijn trouw geborgen,
welk een liefdevolle Vriend is Hij.

Refrein

*Ik wandel in het licht met Jezus,
en 'k luister naar Zijn dier'bre stem,
en niets kan m'ooit van Jezus scheiden,
sinds ik wandel in het licht met Hem.*

Ik wandel in het licht met Jezus,
mijn ziel is Hem gans toegewijd
Met Hem verrezen tot nieuw leven,
volg 'k mijn Heiland tot in eeuwigheid.

Refrein

Ik wandel in het licht met Jezus,
o mocht ik zelf een lichtje zijn,
dat straalt temidden van de wereld,
die gebukt gaat onder zorg en pijn.

Refrein

DIE HEMEL EN AARDE VERENIGT TEZAAM ...

'Op die heuvel daarginds' / Id. 836

Op die heuvel daarginds,
staat een ruwhouten kruis,
het symbool voor vervloeking en schuld.
Maar dat kruis werd de mens
tot het kostbaarste kleinood,
daar Gods wet aan dat hout werd vervuld.

Refrein

*'k Klem mij daarom aan Golgotha's kruis.
Tot de Heer komt en met Hem het loon;
als die grote dag aanbreekt
en Hij ons dat kruis dan verwisselt
voor d'eeuwigheids kroon.*

Van dat ruwhouten kruis
met het bloed van Gods Zoon
straalt een licht dat door niets wordt gedoofd;
vol van schoonheid en pracht,
vol van reddende kracht
voor een ieg'lijk die in Hem gelooft.

Refrein

Help mij Heer! Aan dat kruis
trouw te zijn tot de dood,
ook als hier smaad en spot is mijn loon;
want dat kruis droeg mijn straf,
nam de schuld van mij af;
't werd de toegang voor mij tot Gods troon.

Refrein

'Eens zal op die grote morgen'/ Id. 199

Eens zal op de grote morgen,
klinken het bazuingeschal,
dan zal Jezus wederkomen
als de Rechter van 't heelal.

Refrein

*Wie zal op die grote morgen
buigen voor die Majesteit?
Wie zal op die grote morgen
vluchten voor die heerlijkheid?*

Eens zal op die grote morgen
't mensdom zwijgen, eindelijk stil:
dan zal Jezus Christus vragen:
'Wat deed u om mijnentwil?'

Refrein

Eens zal op die grote morgen,
blank en bruin worden vereend,
kleur of ras is niet belangrijk,
maar Gods gunst aan ons verleend.

Refrein

In 1961 stierf Johannes de Heer
Die De Heer heette en de Heer diende
(Fons Jansen)

'Ik zie een poort wijd openstaan' / Id. 140 JH

Ik zie een poort wijd open staan,
waardoor het licht komt stromen,
van 't kruis waar 'k vrijlijk heen mag gaan,
om vrede te bekomen.

Refrein

Genade Gods, zo rijk en vrij!

Die poort staat open ook voor mij!

Voor mij! Voor mij!

Staat open ook voor mij!

Die open poort leidt tot Gods troon:
gaat door, laat niets u hinderen;
neemt op uw kruis, aanvaardt de kroon,
die God biedt aan Zijn kinderen. *Refrein*

In 't hemelrijk, voor Jezus' troon
daar leidt het kruis tot zegen;
daar dragen wij voor kruis een kroon,
door Jezus' bloed verkregen.

Refrein

Aandacht voor de collecte

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

'Ga nu heen in vrede' / Id. 928 JH

Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar,
wat wij hier beleden, samen met elkaar.
Aan uw daag'lijks leven, uw gezin, uw werk.
Wilt u daaraan geven, dan bent U Gods kerk.
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.

Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.
Wat wij hier beleden, samen met elkaar.
Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis.
Dan is vanaf heden Christus bij u thuis.
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.

Zegen – gezongen 'amen'

'Wilhelmus van Nassouwe' / Id. 672 JH

Wilhelmus van Nassouwe
ben ik van duitse bloed.
Den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een prinse van Oranje
ben ik vrij onverveerd,
den Koning van Hispanje,
heb ik altijd geeerd.

Mijn schild ende betrouwen,
zijt Gij o God, mijn Heer.
Op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer.
Dat ik toch vroom mag blijven,
Uw dienaar 't allen stond,
de tyrannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

Na de dienst is er een ontmoeting bij de koffie.

